

Flaskehans

Der var engang en konge, der hed Kong Skrald. Han var vild med genbrug og syntes, at alt for mange ting og sager bare blev smidt ud, selvom de sagtens kunne bruges igen. Hans slot var bygget af brugte flasker og dåser. Slottet var meget berømt, og folk strømmede til fra hele verden. Klokkespillet i slottets tårn var sammensat af 1000 dåser. Hver dag klokken 12 spillede dåseklokkerne. De vidunderlige toner kunne høres i hele landet. Kong Skrald satte en stor ære i at genbruge alt affald. Han havde ansat mange kloge folk. De fandt hele tiden på nye idéer til genbrug. Kong Skrald var stolt over, at der blev smidt mindre og mindre affald ud.

For mange år siden gled Dronning Skrald i en bananskrald og blev kvalt i sit tyggegummi. Derfor var Kong Skrald alene om at opdrage prinsessen. Hun voksede op og blev en meget smuk kvinde. Kongen passede godt på hende. Hun skulle ikke giftes med hvem som helst. Unge mænd stod i lange køer for at bejle til prinsessen, men ingen var god nok. Kongen havde endnu ikke mødt en mand, som gad interessere sig for at genbruge affald. Så indtil den helt rigtige mand dukkede op, levede Prinsesse Skrald lykkeligt på slottet. Når hun ikke var i gang med at hækle flotte tasker af brugte plastikposer, hjalp hun sin far med at sortere affald.

Bag solen syd for månen boede der en mand og en kone, som havde tre sønner: Peter, Lars og Flaskehans.

"Tag til Kong Skralds kongerige. Du har en god chance for at få prinsessen til kone. Du er flot og klog," sagde manden til sin ældste søn Peter.

Peter drog af sted og bad om prinsessens hånd. Kongen var ikke imponeret over Peter, fordi han hverken havde interesse for affald eller ønskede at arbejde med det. Peter rynkede på næsen bare ved tanken.

"Nyt er yt!"

"Affald er prisfald!" råbte kongen og smed Peter på porten.

Peter vendte skuffet hjem. Nu opfordrede manden sin næstældste søn til at søge lykken. Lars var også en flot og klog søn. Han drog fornøjet ud på den lange rejse.

Lars nåede forpustet Kong Skralds slot og bad straks om prinsessens hånd. Da Kong Skrald snakkede om affald, var Lars lige ved at kaste op på den fine, røde løber.

"Nyt er yt!"

"Affald er prisfald!" råbte kongen og smed Lars på porten.

Den yngste søn besluttede sig for at søge lykken. Mon han havde en chance for at få prinsessen som kone, tænkte han. Hans forældre og brødre grinede af ham. Flaskehans

blev tit holdt udenfor, da han hverken var flot eller klog. Han var dog en munter fyr og mente, at det nu nok skulle gå ham godt.

"Det skal nok flaske sig!" sagde han. Det plejede han altid at sige. Deraf navnet Flaskehans.

Allerede næste dag drog Flaskehans af sted. 7 dage senere præcis kl. 12 kunne han skimte Kong Skralds slot i horisonten. Nu hørte han klokkespillets smukke toner! Han blev helt fortryllet af tonernes klang og lagde sig ned, mens tonerne strømmede ind i hans ører. Han faldt snart i en dyb søvn og drømte om den skønne Prinsesse Skrald.

Det var mørkt, da han senere vågnede. Det var for sent at møde Kong Skrald. I stedet bankede han på slottets bagdør og bad om arbejde. Det skal nok flaske sig, tænkte han.

Allerede næste dag begyndte Flaskehans at arbejde på slottet, hvor han skulle sortere flasker i slottets kælder. De grønne i en kasse, de gennemsigtige i en anden. Han blev hurtigt dygtig til sit arbejde. Det virkede så naturligt for ham at sortere flasker. Snart kom han også med ideer til, hvad kongen kunne bruge flaskerne til.

Flaskehans havde set prinsessen et par gange, når hun kom ned i kælderen efter flere plastikposer til at hække af. Han blev betaget af hendes godhed og skønhed. Det skal nok flaske sig, tænkte han. Hende må jeg have! Han måtte udtænke en plan, så han ikke fik afslag som sine to brødre.

Det blev ikke nødvendigt, for Kong Skrald fik nys om Flaskehans og hans interesse for genbrug. Han havde hørt, at Flaskehans var en af de bedste ansatte. Flaskehans fik besked på at møde op hos kongen. Han var så nervøs, at han kom til at sige: "Det skal nok flaske sig."

"Nyt er yt"!

"Affald er prisfald!" råbte kongen.

"Prinsessen er din. Du er en værdig mand til hende. Du kan lide at arbejde med affald, og du er god til at finde på nye ideer," sagde kongen.

Flaskehans og prinsessen blev gift og levede længe.

Slottet blev udnævnt til et af verdens vidundere.

Lix: 25

Skrevet af Kirsten Nielsen