

Åse Dåse

En fortælling set fra en dåses synsvinkel

Åse Dåse lå i grøfttekanten og nød solens varme stråler. Det var så sandelig bedre end at stå fastklemmt i køleskabet hos købmanden og fryse!

"Sikke en ro," mumlede hun på dåsesprog!

Ingen udover Åse Dåse og andre dåser kunne forstå det metalliske sprog. Åse Dåse elskede sit nye hjem, selvom enhver anden ville kalde hende hjemløs. Hun nød bare naturens ro og ensomheden. Det ærgrede hende, at en edderkop var flyttet ind på et græsstrå ved siden af hende.

"Find dog et andet sted at bo," snerrede Åse Dåse, "lad mig være i fred!"

Edderkoppen forstod ikke et kvæk og fortsatte uforstyrret med at spinde sit spind.

Engang imellem kørte en cyklist forbi, men uden at ænse Åse Dåse. Nej, hun fik lov at være i fred og ro... troede hun.

For en tidlig morgen vågnede Åse Dåse ved en øredøvende larm. En kæmpe maskine med sorte hjul nærmede sig med hastige ryk. Græsset fløj ud til siderne, mens maskinen rullede nærmere.

Åse Dåse hørte splattet, da edderkoppen blev revet i tusinde stykker. "Hjælp, hjælp!" skreg hun, og så blev der helt stille...

Hun blev mast og tabte pusten, da et af de kæmpe, sorte hjul rullede hen over hende. Det måtte være enden på et dåseliv, tænkte hun.

Åse Dåse nåede knap at sunde sig, inden hun hørte drengestemmer.

"Se, der ligger en dåse mere! Den skal vi have med", råbte en af drengene. To drengefingre greb forsigtigt fat i Åse Dåse og dumpede hende ned i en plastikpose. Nu var Åse Dåse ikke længere alene. Hun lå blandt mange dåser i forskellige farver. De fleste forrevne og godt fladtrykte og i underlige forvredne dåseskikkelser.

"Er det enden på mit dåseliv"? spurgte hun sidemanden.

"Aner det ikke!" lød det hult tilbage.

Senere på dagen hældte drengene dåserne i dåsecontaineren på genbrugspladsen. Dåserne raslede ned af containerens sider. Åse Dåse blev helt rundtosset og landede ovenpå en bulet coladåse. Der var et leben blandt de hundredvis af dåser. De blev alle mast, rundtossede og usikre på, hvad der skulle ske med dem.

Det varede ikke længe før containeren var fyldt op og blev lukket. Åse Dåse følte sig klemt mellem alle dåserne. Hun forsøgte at berolige sig selv og tage det med ro. Det skulle nok gå trods alt!

Nu begyndte Åse Dåses sidste rejse i sit dåseliv. Det vidste hun bare ikke. Containeren

blev kørt til pressemaskinen. Åse Dåse syntes, at det kildede i maven, da hun lå på ryggen op af båndet til maskinen. Hun drejede rundt om sig selv, mens hun blev klemmt sammen med hundredvis af andre dåser og havde svært ved ikke at gå i panik. Åse Dåse lå helt fastklemmt i midten af en dåseballer.

Dåseballen med Åse Dåse ankom senere til fabrikken. Der var mange dåseballer og tusindvis af fladmaste dåser...

Så mærkede Åse Dåse varmen. Det var enden på dåselivet!

Nu startede et nyt liv. Hun blev smeltet om til en aluminiumsbar sammen med andre dåser og solgt til en cykelfabrik.

I dag er Åse Dåse en meget lille del af en cykel. Heldigvis!

Lix: 28

Det skal du vide om dåser i naturen

Det kan godt være, at Åse Dåse nyder sit dåseliv i grøftekanten, men det er noget svineri at smide dåser og andet affald i naturen. Det kan tage op til 500 år, før en dåse helt forsvinder, hvis den får lov at ligge i naturen. Sommetider sker det, at dåser bliver revet op af en stor slåmaskine. Så kan de være farlige med de skarpe kanter og gøre skade på dyr og mennesker.

I 2015 indsamlede vi i Danmark ca. 120.000 dåser, der var smidt i naturen! De fleste lå i grøftekanter og var højt sandsynligt kastet ud fra bilruder. De fleste dåser var købt i Tyskland. Derfor var der ikke pant på dem.

Alligevel har de stor værdi. Derfor er det vigtigt at aflevere dåser på genbrugspladser. De er nemlig lavet af råstofferne aluminium eller jern. De kan smeltes om og igen anvendes til mange forskellige produkter: nye dåser, gryder, cykler.....

Pas godt på naturen!

Smid aldrig affald i naturen!